

ליד המים: טיולי הקיץ המומלצים של משפחת איינשטיין

שמורות טבע עינות צוקים ועין גדי: יצרנו לעצמנו מסלול קבוע באזור, שנמצא במרחק שעה וקצת מאזור המרכז. בבוקר מגיעים לשמורת עינות צוקים, טובלים בבריכות המים המרעננות ואחר כך מדרימים ונוסעים לשמורת עין גדי, שם אנחנו פוגשים קצת בייעלים, צועדים מעט עד למפל הראשון של נחל דוד ומבלים שעה ארוכה תחת זרם המים.

שמורת טבע עין פרת: אחת השמורות היפות ביותר בישראל, שמציעה מים בלב המדבר. אי אפשר לתאר את יופייה במילים. צריך פשוט להגיע.

שמורת טבע נחל שניר (חצבני): אנו אוהבים במיוחד את בריכות הטבילה ליד הצמחייה העבותה. תמיד יש פה מים, והטבע פשוט יפהפה.

גנים לאומיים היסטוריים ליד הים: גן לאומי אפולוניה (תל ארשף), גן לאומי קיסריה וגן לאומי אשקלון, ואם כבר היסטוריה ורענונות קיצית - אז גם גן לאומי ירקון (מתחם אפק), בזכות בריכות הטבילה החמודות.

שערים, גן לאומי ברעם או מבצרים שונים - הוא יודע לשלהב אותם עם סיפורי אבירים ועם שאר סצנות היסטוריות שהוא ממחיש להם בסיפורים. בקיסריה, למשל, הוא ממש הלהיב אותם עם סיפורים על מרוצי סוסים ועל קרבות גלדיאטורים. ואם הקטנים משתעממים, היא ממשיכה, "כמעט תמיד יש אופציה למים בקרבת מקום."

"כמו להקת צוענים נודדת"

במהלך השיחה עמה, מתגלה העובדה כי לאילנית יש תיאטרון בובות בשם אגדתא, שאיתו היא יוצאת להופעות ברחבי הארץ. אין ספק שמדובר בתירוץ מצוין לטייל. "כך גילינו את שמורת טבע עין פרת, שאותה אנחנו מכנים 'הים של ירושלים': הייתה לי הופעה ביישוב עלמון הסמוך, דורון והילדים באו איתי, ובעוד אני מכינה את ההצגה הם ירדו לנחל ו'גילו' אותו. מאז אנחנו כמו להקת צוענים נודדת".

אחת מפניות החמד האהובות על בני המשפחה היא גן לאומי אשקלון בזכות השילוב בין עתיקות, ים, סיפורים היסטוריים ומדשאות פסטורליות שאפשר לבלות עליהן יום שלם. העובדה שבני המשפחה הם מנויי מטמון עושה כמובן את החיים קלים (וזולים) הרבה יותר. כנראה שבמשפחת איינשטיין עושים משהו נכון. עובדה: אדיה, הבת הגדולה שבחבורה (18), ממשיכה לטייל עם בני משפחתה וליהנות מכך - בהחלט עניין לא מובן מאליו לנערה מתבגרת. "אין לי ספק שכאשר יהיו לי ילדים, גם אני אצא איתם לטייל כל הזמן. זה תורם להכרת הארץ, יוצר גיבוש משפחתי ובעיקר - זה כף גדול", אומרת אדיה.

"כאשר תכלת, הקטנה שלנו, הייתה בת חמישה ימים בלבד, כבר נסענו איתה לשמורת טבע עין פרת ליד ירושלים", מספרת אילנית איינשטיין מראשון לציון. "המטיילים בשמורה היו בהלם מוחלט", היא נזכרת, "לך תסביר להם שהדבר הכי נכון והכי טבעי לעשות מיד אחר השחרור מבית היולדות זה לברוח עם הקטנה אל הטבע, במיוחד אל מקום מדהים כל כך", היא מספרת.

הרומן עם שמורת החוף

אילנית ודורון איינשטיין התברכו בשבעה ילדים: אדיה (18), אורי (16), מיה (13), יהלי (10), ניתאי (7), הלל (7) ותכלת (3). ההרכב המכובד הזה אינו מונע מהם לטייל בכל הזדמנות. להפך - רק תנו להם כמה מגבות וכיוון כללי, והם כבר ימצאו מקור מים לטייל לצדו. "ביקרת פעם בגן לאומי חוף פלמחים?", היא שואלת. "דע לך שאנחנו שם כל הזמן. וכשאני אומרת 'כל הזמן', אני בהחלט מתכוונת לכך. הקטנים כבר מגיל שבע-שבעיים היו איתנו בחוף היפהפה הזה, שנשאר בתולי יחסית ולכן הוא מקסים בעינינו. בכל יום שישו אנחנו עורכים בפלמחים קבלת שבת - בקיץ או בחורף, בשיא החום או באמצע סערה. העיקר להיות בו, להרגיש את הטבע ואת הים. למעשה, הדייט השני שלי עם בעלי נערך שם, ולכן אפשר להגיד שיש לנו רומן ארוך עם האתר הזה".

כיצד מתארגנים לטיולים כה תכופים כאשר מדובר בתשע נפשות?

"אנחנו חובבי טיולי מים, אז יש לנו ציוד קבוע לטיולים הללו. לגבי טיולים אחרים - מתארגנים לפי הצורך, ויש לנו רכב גדול שמכיל את כולם".

נוסחה מנצחת לימי הקיץ

בני המשפחה מטיילים כאמור לעתים קרובות בעקבות המים. זה יכול להיות מעיין, נחל, נהר או ים - העיקר שיהיה מקור מים לטבול בתוכו. לדברי אילנית, הדרך המומלצת ביותר לטייל היא לשלב בין טיולי מים לטיולים בעקבות ההיסטוריה. "נוסעים למשל לגן לאומי אפולוניה, עולים לשרידי המבצר המדהים, מגיעים לנקודת התצפית היפה, לומדים היסטוריה על הדרך ומיד אחר כך יורדים לחוף הסמוך. כך גם בקיסריה - היסטוריה, מורשת, עבר מפואר וגם ים".

והילדים הקטנים, עד כמה הם מתחברים לבתי כנסת קדומים או למבצרים עתיקים?

"דורון, בעלי, לומד לתואר שני בלימודי ארץ ישראל, אז כשאנחנו מוותרים על טיולי מים ומבקרים במקומות כמו גן לאומי בית



משפחה בעקבות המים

שני הורים, שבעה ילדים, אוטו אחד גדול ואינספור טיולים. בני משפחת איינשטיין מראשון לציון מספרים על שמורות הטבע ועל הגנים הלאומיים הגורמים להם להרגיש בבית ולרצות לחזור אליהם שוב ושוב. ויש גם המלצות מיוחדות לימי החופש הגדול

כתב: איל שפירא תצלומים מהאלבום המשפחתי

