



## אישיות ברשות:

# אסף רסקי פקח בסיירת הירוקה

מקרים שבהם אנו נאלצים לבקש סיוע ממשרתת ישראל. את המבנים הלא חוקיים, העדרים והעצים, מפרקים, אורזים ושולחים במשאיות הפקחים."

### זה נשמע כעבודה לא קלה

"פעם פנינו עדר של פולשים מתוך החווה הממשלתית לגידול בקר "כרי דשא". הפולשים איימו על הנהגים וכשניסינו להעמיס את העדר על המשאיות, כל הבהמות ברחו. לא הצלחנו למצוא נהג בקר אחד בארץ שיואל לפנות את העדר הזה. לבסוף המבצע שאמור היה להסתיים עד הצהריים, נמשך יומיים וחצי."

### למה לך לעשות את העבודה השחורה?

"הצטרפתי לסיירת כי מדובר בעבודת קודש, שלצערי זוכה להערכה מועטה מהציבור הרחב ומהתקשורת, אבל זה אופייה של עבודת אכיפה. יש פעמים שאני מרגיש מתוסכל, זו עבודה קשה ויש מקרים עצובים. ג'פים שלנו התהפכו ופקחים נפגעו. לפני כמה שנים צה"ל ירה בשוגג בפקח צעיר ופצע אותו קשה. גם הפינויים עצמם לא נעימים, לפעמים מעורבים ילדים ולא אחת מדובר באנשים שאין להם מקום אחר לגור בו. אין בנו שמחה לאיד. אנו משתדלים להיות הכי אנושיים שאפשר תוך הכרה בעובדה כי שמירת קרקעות המדינה היא משימה ראויה. אולי לא כל יום וכל היום אני מרגיש את הציונות אבל בסוף היום אני מלא סיפוק." ❀

לגור בטבע כמו במערות, בוואדיות ובהרים. לרוב אנו מתמודדים עם אותם אנשים ואתן משפחות פולשות לאורך שנים. יש פולשים מכל מגוון האוכלוסיות בישראל."

### קו ההגנה האחרון של הטבע?

"הקרקה היא משאב שאינו גדל ואף מצטמצם, ושמירת אדמות המדינה לייעודן המתוכנן היא המפתח להמשך קיום החוק בישראל. כל סייר אחראי לאזור גיאוגרפי בו הוא מקבל מודיעין מהשטח. עם גילוי הפלישה ולפי נוהל מסוים מפנה הסיירת את הפולש. לי יש 2-3 פלישות בחודש."

### בחמש קם פקח?

"לא. אני קם בחמש וחצי", מחייך רסקי ופורש את שגרת יומו: "כל בוקר אני קם, מאכיל את הכלבים והחתולים ומתכנן את היום לפי אזור שלא הייתי בו מזמן, או לפי בעיות שאני אמור לבדוק אותן. הפקח מסתובב ברכב שטח לבדו, לומד את השטח בעצמו ומקבל מודיעין מאנשים החיים בשטח ומכירים אותו היטב."

### מה עושים כשנתקלים בפלישה?

"כשאני מגלה פלישה אני מסתכל בתצלומי האוויר הנמצאים בידי עם ציון החלקות ובעליהן. רק לאחר וידוא הפלישה באמצעים אלקטרוניים מודיקים ובתשדורת לוויינית, אני מאתר את הפולש ומוסר לו התרעה בכתב. לרוב הם מתפנים בעצמם, אבל יש

**אסף רסקי**, בן 44, מתגורר בראש פינה עם אשתו וארבעת ילדיו. את שירותו הצבאי עשה ביחידה קרבית, את לימודי א"י ומזרח תיכון עשה במכללת תל-חי במקביל לעבודתו עם אביו במשק עצי הפרי, שם הוא מסייע גם כיום. לכאורה מסלול חייו מתנהל בתלם המקובל, אבל אם מכירים את רסקי מבינים שהמילה "בתלם" לא ממש חלה עליו. יש לו שליחות והוא מבצע אותה מאז 1992, עם הצטרפותו לסיירת הירוקה כפקח האחראי על הגליל המרכזי מטעם רשות הטבע והגנים - שמירה על אדמות המדינה.

### רסקי, לא ינזם ולא יישן שומר ישראל?

"בשנות השבעים הקימה רשות שמורות הטבע, עם מנדט ממנהל מקרקעי ישראל, את הסיירת הירוקה, גוף שנועד לשמור על אדמות המדינה מפולשים. ישנם שלושה סוגי פלישות: רעיית צאן ביערות קק"ל, בשטחי אש צבאיים ובשטחים אחרים; נטיעת עצי פרי והקמת מבני מגורים לבני אדם ולבעלי חיים. אנחנו מסיירים כל העת בשטחים הפתוחים ומאתרים אנשים שעושים באדמת הכלל כבשלהם."

### יש פרופיל קלאסי לפולש?

"הציבור הרחב יודע שאסור לו להיכנס לשטח שאינו שלו. הפולשים אינם שומרי חוק, רובם אנשי אדמה אבל ישנם גם כאלו שאוהבים